

waar kom-oe weg

het is waar
hier kom ik vandaan:
hotel-feestzaal Concordia
mijn moeder met sambal in haar buik
heeft het me zelf verteld
mijn vader met oorbellen
uit de bogerd van heicop
glimlachte bij de gedachte
aan de plaats van het zoet delict

hé nolda
waar kom-oe weg
wat doet die fles water op oe plee
vroegen de dorpsvriendinnen
op de holterberg
waar de familie na duizend mijl op zee
een huis had gekregen

in concordia eet ik een bossche bol
ik zie je weer, mama met je ogen uit de oost
ik ben geboren uit verschillendheid
nochtans: ik zijn ik

werend griffioen